

Jaarverslag ZON Huiskerken 2018

In 2018 hebben we als hoofdthema gekozen 'op reis met Mozes'.

Mozes had een bijzondere roeping van God gekregen, hij gaf leiding aan het volk Israël. Tijdens onze reis met Mozes lazen we wat er gebeurde tijdens deze reis en wat Mozes hiervan leerde. Hoe hij bij God te rading en hoe hij de zaken oplostte met God. Net zoals Mozes raken wij niet uitgeleerd. In mei zijn we samen op Gemeenteweekend gegaan naar Lettele waar wij vier dagen samen zijn opgetrokken op een zeer mooie locatie.

In oktober hebben we als team een middag met elkaar opgetrokken. We zijn samen naar een escaperoom geweest waar het vooral aan kwam op samenwerking. Het is mooi om te zien dat mensen binnen de huiskerk zich ontwikkelen.

Heeze

Tijdens onze Bijbelstudie in Heeze hebben we twee keer Henk Rothuizen uitgenodigd om bij ons te komen spreken. Op de eerste avond heeft hij verteld over God die altijd bij ons is. Ook als wij ons van God afwenden zal God ons altijd weer opzoeken. Dit heeft hij visueel gemaakt door middel van twee stoelen.

De tweede avond heeft Henk met ons gesproken over

Het evangelie in één woord: Jezus

Het evangelie in drie woorden: Jezus is Heer

Het evangelie in drie woorden: God is liefde

Het evangelie in 33 woorden:

Jezus is God met ons, gekomen om



Gods liefde
te tonen,



ons te
redden,



Gods
Koninkrijk te
vestigen



en een eind te
maken aan
religie

zodat we delen in het leven van God.

Ook heeft hij ons verteld dat de Vader, de Zoon en Heilige Geest altijd om ons heen staan. Ook dit heeft hij visueel gemaakt doordat één persoon omringd werd door drie personen die Vader, Zoon en Heilige Geest uitbeelde. En als die ene persoon uit het midden stapte dan werd deze weer direct omringd door Vader, Zoon en Heilige Geest, de Drie Eenheid. Deze danst dus continu om ons heen en we zijn dus nooit alleen. Ook dit jaar hebben wij een Thanksgivingdienst gehad waarbij we de mensen hebben getraakteerd op een rijk gevulde tafel en het thema was natuurlijk dankzegging naar God.

Leende

In Leende is eens in de maand de gezamenlijke samenkomst en eens in de maand de Soep&Meer avond. De worship en de bijbelstudie op de woensdagavond zijn opgegaan in de Soep&Meer avonden. Er lijkt minder initiatief te zijn vanuit de gemeente met betrekking tot aanbidding. Het lijkt er op dat gemeenteleden het van anderen verwachten en daarin leunen op het initiatief van anderen. Er zijn regelmatig gesprekken over wat aanbidding is en hoe dit in de praktijk een invulling kan krijgen. De roulatie van de studie vanuit de lesstof van de

Reünie (Rafael Nederland) door teamleden is een aanwinst, hierdoor kwam er meer diepgang in de samenkomsten. In voorbereiding op het gemeenteweekend 2019 is er betrokkenheid bij de Bijbelstudie en aanbidding. Het ziet ernaar uit dat met dit doel voor ogen mensen enthousiast zijn geworden om hieraan mee te doen.

Roermond

Als u Here het huis niet bouwt. Tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Psalmen 127 vers 3. Zoals bekend zijn op de eerste en tweede zondag van de maand in Roermond diensten onder onze leiding. Op dit moment zijn er in België geen activiteiten. Wel hebben zij gevraagd of het Huis van Gebed een weekend langs willen komen. Horn wordt op dit moment niets gedaan. Het ontbreekt daar nog steeds aan de juiste motivatie. Er is veel betrokkenheid met het Huis van Gebed waar samen met hen biddend door Nederland wordt getrokken.